

Πω,πω χιόνια, ζημιές και χαρές!!!

Της Π. Α.,

*μαθήτριας της Στ' τάξης του δημοτικού σχολείου Φαρμακά-Καμπιού
23/01/2022*

Την περασμένη Τετάρτη ,19/01/2022, οι κάτοικοι των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Κύπρου ξυπνώντας αντίκρυσαν έκπληκτοι ένα ολόλευκο τοπίο. Το χιόνι είχε απλωθεί παντού! Πάνω σε στέγες σπιτιών, σε αυλές, στους δρόμους, στα χωράφια... Η αιτία για όλα αυτά ήταν μια ψυχρή αέρια μάζα που επηρέασε παροδικά την περιοχή, με την Κύπρο απ' άκρη σε άκρη να βρίσκεται στην κατάψυξη την περασμένη Τετάρτη.

Τα καιρικά αυτά φαινόμενα προκάλεσαν πολλά σοβαρά προβλήματα. Το πιο σοβαρό ήταν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο των χιονισμένων περιοχών. Η



διακίνηση ήταν επικίνδυνη λόγω παγετού και μικρών κατολισθήσεων. Οι συνέπειες ήταν πολλές. Πολλοί κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους. Οι περισσότεροι δεν πήγαν στις δουλειές τους, ενώ οι μαθητές παρέμειναν στα σπίτια τους αφού τα σχολεία ήταν κλειστά. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν η έλλειψη νερού λόγω των παγωμένων σωλήνων στα σπίτια των κατοίκων. Τέλος, λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών αυξήθηκαν τα έξοδα για τις θερμάνσεις. Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία αυτή.

Αρκετά από τα προβλήματα οι κάτοικοι τα αντιμετώπισαν με τη βοήθεια των κοινοταρχών, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του κράτους και βρήκαν λύσεις. Αρχικά, για την αντιμετώπιση της επικίνδυνης διακίνησης πήραν εκσαφείς και καθάρισαν τα χιόνια απ' τους δρόμους και έριξαν αλάτι για να λιώσει ο πάγος. Επίσης, επειδή τα σχολεία ήταν κλειστά έγιναν διαδικτυακά μαθήματα. Τέλος, μέρος από τα χρήματα που χρειάζονται για πετρέλαιο θέρμανσης θα επιχορηγηθούν από το κράτος. Αυτές είναι οι λύσεις που βρήκαν οι κάτοικοι.

Παρόλα τα προβλήματα όμως, μικροί και μεγάλοι περνούσαν φανταστικά παίζοντας με τα χιόνια. Αρχικά, οι μικροί ξυπνώντας μπροστά σε ένα ολόλευκο τοπίο έκαναν πάρτι!! Επίσης, βάζοντας τα χειμωνιάτικά τους έβγαιναν απ' τα σπίτια μαζί με γονείς και αδέρφια και έκαναν διάφορα και ωραία πράγματα. Έφτιαχναν χιονάνθρωπους, έπαιζαν χιονοπόλεμο, έφτιαχναν αγγελάκια στα χιόνια αλλά το πιο ωραίο και όμορφο ήταν ότι γελούσαν μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα!!!

